



Belgische vluchtelingen, voor de oorlog in België, laten zich het eten door de koks bereid goed smaken. Hier werden honderd vluchtelingen ondergebracht

Enternaren in de mobilisatietijd (3)

Nu de Duitsers alles op alles wilden zetten om Antwerpen te veroveren komt de oorlog erg dicht bij Nederland. Alle verloven van de Nederlandse soldaten waren ingetrokken.

In de nacht van 7 op 8 oktober 1914 werd Antwerpen door de Duitsers gebombardeerd. In Roosendaal trilden de huizen de hele nacht. Uit zeppelins werden bommen op de opslagtanks van petroleum gegooid; veel Belgen vluchtten de grens over.

Graats Geels uit Enter was in Roosendaal gelegerd en was zwaar onder de indruk van het geweld en liet dat blijken in brieven aan zijn ouders. Hij heeft er de bijnaam 'Graats van Antwaarpen' aan overgehouden. In Zutphen ziet Frederik Velten veel Belgische vluchtelingen binnenkomen. Ongeveer honderd bleven er in Zutphen. Het was een treurige bedoening. Ze werden door Frederik, die kok was, en zijn maten van voedsel voorzien. Er waren ook veel kinderen bij, tot een baby aan toe.

De familie Velten bleef pakjes sturen, deze keer met Jan Koenderink. Ook stuurden ze roomboter, hetgeen in Enter toch nog een luxe product was. Frederik schreef dat ze in de kazerne goede boter kregen en deze niet meer gestuurd hoefde te worden.

Zutphen 14 oktober 1914

Waarde Ouders en broers!

"Van het oorlogsterrein komen tegenwoordig ook al soms de tegenstrijdigste berichten. Dan wint Duitsland weer eens wat terrein en dan Frankrijk of Engeland of België. Uit de berichten is echter wel op te maken dat ze nog steeds in een lange linie tegenover elkaar liggen en zoo nu en dan aan weerskanten een uitval doen.

De voordelen van het kok zijn doen zich nu gevoelen. We hoeven minder op wacht en met lange marsen gaan we vooruit op de fiets om de maaltijd gereed te hebben als de jongens aankomen. In de kazerne wordt druk gesproken dezer dagen over het gerucht dat Nederland een groot militair hospitaal zou worden voor gewonden uit de oorlog. Beste ouders ik moet het nog zien voor ik het geloof. Wanneer of we weer verlof krijgen is noch niets van bekend. Hopende dat ge deze brief in goede welstand moogt ontvangen verblijf ik."

Zutphen 19 april 1915

Waarde ouders en broers!

"Het pakje dat ge met Harink hebt gestuurd heb ik goed en wel ontvangen hiervoor vriendelijk bedankt. Doch gij hoeft mij in het vervolg niet weer zoveel te sturen. Daar Prins Hendrik vandaag jarig was hadden we om half een al middageten en daarna Zondagsche dienst. Gistermiddag (zondag) ben ik weer naar Ter Meulen geweest, ge weet zeker wel die boer in Eefde, waar ik weer goed onthaald ben geworden. De berichten en geruchten van vrede doen wel steeds de ronde, doch wanneer zal het noch werkelijk zover komen? Wij kunnen hierop geen antwoord geven. Doch Hij die boven lucht en wolken woont en alles bestiert zal ook op Zijn tijd het tot hiertoe en niet verder uitroepen."

Frederik Velten liep een ernstige ontsteking in zijn duim op en na door een dokter in Deventer behandeld te zijn belandde hij enige tijd in het militair hospitaal in Kampen. In de volgende en laatste aflevering begint het grote vervelen voor Frederik, terwijl zijn mobilisatie nog tot ver in 1916 zal voortduren.