



Het buitenverblijf 'Het Leyerweerd' in Enter, woonplaats van de burgemeester van Wierden van 1840 tot 1880.

Een bruiloft op het Leyerweerd in de 19e eeuw



Burgemeester Putman Cramer van de gemeente Wierden woonde op het Leyerweerd in Enter. Als een van zijn vijf dochters trouwde, werd in die kringen de bruiloft in het ouderlijk huis van de bruid gehouden. Het waren geen bruiloften, zoals op het platteland gebruikelijk, met een 'spölleman'. In mei 1880 werd de laatste bruiloft op het Leyerweerd gehouden. Adolphina Putman Cramer trouwde met Carl Fromberg uit Arnhem. Mijn overgrootmoeder Geesken

Kampman was toen kokkin op het Leyerweerd, maar bij

die bruiloft werd 'Maison' G.A. Raland uit Deventer ingehuurd. Maison Raland was 'Pâtisfeur de la cour' (wat zoiets als hofleverancier was). Zij verzorgden een deftig 'Dejeuner Dinatoire'. Het menu dat geserveerd werd staat hierboven afgebeeld; alles in het Frans natuurlijk, zoals dat hoorde in die kringen.

Zo'n bruiloft had een ceremoniemeester die het protocol bewaakte. Er werden heel wat speeches afgestoken. Er werd gezongen en gedronken op het bruidspaar, op de ouders van de bruid en bruidegom, op de broers en zusters van het bruidspaar, op de vrienden, de dames zongen de heren toe en de heren de dames et cetera. Het 'Dejeuner Dinatoire' werd 's middags gegeven en was in de vooravond afgelopen, want de gasten moesten vaak nog uren per koets naar huis. Het Leyerweerd kon niet meer dan enkele gasten huisvesten.

Enkele coupletten uit liederen, die tijdens zo'n feest werden gezongen:

Iets an Taoffel

Op de wieze van de schilder,
Vrienden, 't is van middag feest,
Laot gien zörge oe stören,
Doet wat veurkump an oew geest,
Laot oe allemaol hören;
Brenkt un toast en lacht en

zingt,
Dat het deur de kamer klinkt,
Laot de zörgen slieren,
Now we feest meugt vieren.

Refrein na een toast

Wijze: Solderen
Poddorie! Poddorie
Wat heeft ons dat geroerd
Dat is verdord een knappe vent
Een heele bol in 't spreektalent
Poddorie!poddorie!
Wat heeft ons dat geroerd!

Aan Bruid en Bruidegom

Wijze: Wien Neêrlands bloed.
Wij wenschen al wat
wenschelijk is
Op uwen levenstijd
Dat gij vol dank erkenntis
Nog vele jaren slijt!
Dat 't feest van uwe
huwelijkstrouw
Nog eens in goud verkeer',
En elke gast, 't zij man of vrouw
Kome op uw bruiloft weêr! (bis)

Broeders en zusters van het bruidspaar

Wijze: Arm en nedrig, enzo-voorts

Dat dit glaasje volgeschonken
Aan Broêrs en Zusters toege-
wijd,
Smakelijk worde leêg
gedronken
Daar de wijn het hart verblijdt,
Voorspoed en geluk en vrede
Zij hun aller deel op aard,
Vergenoegdheid zij daarmede
Tot hun laatsten snik gespaard.

Johan Altena